

Het heden en verleden van H. Bonthuis Administratie en Belastingadviseurs

GENEMUIDEN - Een drukbezet man, dat kon wel gezegd worden van Harm Bonthuis, oprichter van H. Bonthuis Administratie en Belastingadviseurs. Maar ondanks de drukte vond hij toch nog voldoende tijd om ook in het verenigingsleven binnen Genemuiden zeer actief te zijn. Zo was hij onder andere voorzitter van muziekvereniging Ons Genoegen en van Sportclub Genemuiden. Vanaf eind jaren zestig traden ook zijn zonen Jan en Piet toe tot het bedrijf, dat tegenwoordig is opgedeeld in een administratie- assurantie en makelaarsgedeelte.



Harm Bonthuis bleek al vroeg een snelle en slimme leerling. De enig overgebleven zoon van een arbeidersgezin uit Genemuiden ging naar de MULO in Zwartsluis en de HBS in Kampen, voor die tijd een redelijk unieke aangelegenheid. "Het was zelfs zo dat zijn moeder, mijn oma, moest gaan werken om dat te kunnen betalen. Dat was helemaal bijzonder", vertelt zijn zoon Jan Bonthuis.

Voedselcommissaris

Na zijn studie kreeg Harm tijdens de oorlogsjaren een baan bij de voedselcommissaris in Zwolle. Daar ging hij onder andere over de

toewijzingen aan slaggers en boeren en kreeg hij ontzettend veel contacten in de gehele provincie. Met dat netwerk deed hij zijn voordeel, toen een paar jaar later de oorlog voorbij was. "Eerst was dat vooral administratief, later kwam daar ook de assurantiën bij, want daar was in die tijd nog maar heel weinig aanbod van", vertelt Jan nu, ruim zestig jaar later, op zijn zonder boeiende wijze.

Daar bleek ook, want toen hij zijn hoofd maar even boven het maai-veld uitstak, wisten veel mensen hem te vinden en werd hij een vraagbaak voor een ieder. "Toen de toenmalige kokosfabrikanten

afreisden naar Duitsland, reisde hij bijvoorbeeld met hen mee. Eerst als tolk, maar ook al snel als adviseur."

Verenigingsman

Harm Bonthuis was daarnaast actief in vele verenigingen. Zo werd hij secretaris van de kokosfabrikanten toen deze zich gingen verenigen in Nederland. Maar ook bij Sportclub Genemuiden en muziekvereniging Ons Genoegen nam hij een centrale rol in. Al die contacten legden hem geen wind-eieren. Zo wist hij bijvoorbeeld vaak al vroeg wanneer een huis in de verkoop kwam. Geen wonder dus, dat hij zich ook daar op toelagde.

"Het waren lange dagen en pa was altijd er druk", vervolgt Jan Bonthuis. "Dat heeft natuurlijk best wel een weerslag op het hele gezin. Wij zijn vooral opgevoed door mijn moeder." Die drukte was een van de belangrijkste redenen dat de gebroeders Bonthuis op jonge leeftijd uit gingen kijken naar andere beroepen. Piet werd bakker, Jan ging de autobranche in. "Mijn vader wilde ons daarvoor beschermen. 'Je bent altijd bezig en dat met het geld van anderen', waarschuwde hij."

Dovemansoren

Die waarschuwing bleek al snel aan dovemansoren gericht. Piet had enkele jaren in de bakkersbranche rondkeken en vond dat verkoop/advies een betere keus was. Hij keerde in 1968 terug in het bedrijf van zijn vader, waar hij zich ging bezighouden met het as-

surantievak. Inmiddels ook stude-rende voor makelaar in onroerend goed, dat afgerond werd door zijn beëdiging in 1971. Ook Jan keerde twee jaar later terug. "Ik had al snel door dat de autobranche niet echt iets voor mij was. Het werk werd slecht betaald en je maakte lange dagen. Daarom besloot ik vrijwillig in militaire dienst te gaan, waar ik tussentijds begon met het halen van mijn boekhouddiploma's." Pittige jaren volgden. Net getrouwd en werkend in het bedrijf van zijn vader moest de studie in de avonduren gebeuren. Met de komst van Jan en Piet in het bedrijf werd de huisvesting aan de Helling 14 te klein en werd het woonhuis van de familie Bonthuis aan de Julianastraat 22 volledig omgebouwd tot kantoor. Maar al snel werd dat ook te klein en werd het oude pand van het Groene Kruis gekocht aan de Oosterkaai, om twee jaar later te verhuizen naar het oude pand van de Rabobank aan de Julianastraat 4. Na 28 jaar ruilden de broers – hun vader was inmiddels overleden – het pand rond de eeuwwisseling met dat van de ABN. Een pand waar nu Bonthuis en Timmerman Assurantie-kantoor en Bonthuis Vaartjes Makelaardij nog steeds gevestigd is.

Samenwerking

"Maar de jaren schreiden voort", vertelt Jan. "En zowel mijn broer als ik hebben geen opvolging in ons gezin." Daarom begon hij rond te kijken naar een mogelijkheid om het bedrijf in de toekomst ook voort te laten bestaan. "Bij een kan-

toor als de onze is de relatie met de klanten ontzettend belangrijk. Dan kun je niet zomaar de deur achter je dicht doen omdat je met pensioen gaat."

Het was begin 2010 dat hij toeval-ligerwijs Tiem Eenkhoorn tegen het lijf liep. Eenkhoorn en ook zijn compagnon Jan Bakker waren geen onbekenden voor Bonthuis. "Jan Bakker heeft een paar jaren bij ons gewerkt en ook Tiem Eenkhoorn, Geerhard Schaapman en Jacolien van Gaalen kende ik al jaren doordat we bij dezelfde beroepsvereniging zaten."

Cultuur

De mannen raakten met elkaar aan de praat en daarna ging het snel. "De cultuur bij onze bedrijven sloot naadloos op elkaar aan", verduidelijkt Bonthuis. "Maar we zijn en blijven wel twee aparte kantoren", zo benadrukt Bonthuis met klem. "Ik ben nog niet van plan om binnenkort met pensioen te gaan, maar eens is dat onvermijdelijk en dan is in ieder geval de continuïteit voor onze klanten gewaarborgd." Net voor 1 april 2010 was de samenwerking beklonken en betrok Bonthuis met het administratiekantoor de bovenverdieping van het pand van Eenkhoorn en Bakker, accountants en belastingadviseurs. "Ik vind dat wanneer je samen gaat werken je ook in één pand moet zitten." Dat viel echter in eerste instantie nog niet mee. "Eerst voelde ik dat ik op visite kwam in mijn eigen kantoor, maar dat wende vrij snel hoor. Nu zitten we er met veel voldoening, kan ik wel zeggen."